

9a Slaapliedje

C G C
Mijn God, hier ben ik weer,
F C
bedankt voor deze dag.
F C
U geeft mij elke keer
D G
veel meer dan ik verwacht.
F C
En wat er lastig was,
E7 Am (G)
dat geef ik terug aan u.
F C
Er komt een nieuwe kans
G C
en slapen mag ik nu.

Doe ik mijn ogen dicht,
u let nog steeds op mij
en dooft nu al het licht,
u blijft altijd dichtbij.
U geeft na elke nacht
toch telkens weer een dag,
waar u weer op mij wacht
en ik weer leven mag.

F C E7 Am (G)
Amen
F Fm C
Amen